



Nieuwsbrief 59

AGENDA

Is bij de ouders bekend.

Wat is er gebeurd en gedaan?

We zijn naar Het Kasteel geweest en hebben verteld over de prinsen en prinsessen die daar wonen 😊 In de kinderboerderij de dieren bekeken en als wij ze durfden te aaien, hebben we ze geaaid. De speeltuintjes in de buurt hebben we "onveilig" 😊 gemaakt met een bezoekje en daar ontdekten we dat we soms best meer kunnen dan dat we dachten. We hebben niet altijd hulp nodig 😊 Dansen, zingen, tekenen, knutselen, lezen en elkaar vertellen wat we zien. Ontdekken dat er weer blaadjes aan bomen en struiken komen en dat er weer planten met bloemen uit de grond groeien. En dan natuurlijk de kleuren benoemen, de bloemen tellen en enkele bloemen plukken en meenemen voor thuis.

"We hebben gespeeld" staat er vaak in de dagboekjes. Ja, dat is nu eenmaal dé manier om de wereld om je heen te verwerken en te leren begrijpen. Hiermee wordt zoveel geleerd: hoe zit iets in elkaar, hoe ga je met elkaar om, wat kan ik ermee doen of kunnen we er samen iets mee?

Naschoolse opvang is aflopend.

De NSO gaat er bij mij uit. De kinderen die nu NSO hebben, kunnen dit blijven behouden tot de jongste van dat gezin 4 jaar is óf er vóór die tijd een passend alternatief is óf de Anne Frankschool overstapt op een continuooster. Nieuwe NSO-kinderen neem ik niet meer aan. Het geeft namelijk teveel onrust bij de kleinsten die (nog) willen slapen en dit niet mogen, omdat we kinderen op moeten halen. Voor meer info, kijk op mijn website onder BSO/NSO. Buitenschoolse opvang op studie- en vakantiedagen is alleen mogelijk als het aantal aanwezige kinderen dit toelaat.



Kiki-thema's. Met ingang van september jl. volgde ik de thema's van de Anne Frankschool, alleen sluiten die niet aan bij de beleving van de dreumesen en peuters. Dus... plan ik weer eigen Kiki-thema's!

Speeltuinochtend was geslaagd! Het jaarlijkse speeltuinochtend was deze keer in Monkey Town Uitgeest. Het was weer gezellig! De kinderen hebben heerlijk met elkaar kunnen rennen, klimmen, klauteren en met de ballen in de enorme ballenbak kunnen spelen. En wij, ouders, hebben elkaar weer even wat langer kunnen spreken dan de twee tellen bij de breng-/haalmomenten van de kinderen. Top-ochtend! Volgend jaar weer. Misschien wat later, zodat we weer eens buiten kunnen spelen en bijpraten. Ik bestel alvast de zon!

Hieperdepiep Hoera! ... (5) en ... (4) , Alvast Van Harte Gefeliciteerd met jullie verjaardag!!

De training Baby's In-zicht is, zoals al de Kiki-trainingen, een enorme eyeopener en zit vol met "o ja"-momenten. In deze training wordt mij ook weer gevraagd om goed na te denken over mijn eigen babytijd en te ervaren hoe een baby het in mijn opvanggroep ervaart. Ook een leuk idee voor jullie thuis 😊 Ga eens 10 minuten (volhouden! Tien minuten is lang.) op de plek liggen waar je kind ook vaak ligt en denk daarna eens na over de prikkels die je in die 10 minuten binnen kreeg. Ik heb het gedaan en er vielen mij geluiden en trillingen op, die ik normaliter niet bewust registreerde. In elk gezin zal deze ervaring anders zijn en dat maakt je meer bewust van de leefomgeving waarin je kind zich bevindt.